

**Spørgsmål fra Bo Bergstrøm
spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. oktober 2019**

Jeg har været en del optaget af, hvordan vi på bedst mulig vis sikrer og skaber de bedst mulige betingelser for at imødekomme "klimakrisen" og den stigende usikkerhed for fremtidens generationer. Jeg har fulgt en del med i, hvad der sker inden for området og er stærkt forundret over Region Syddanmarks beslutning om at få samlet vaskeriopgaverne i henholdsvis Skovlunde og Ålborg. Dette vil medføre langt mere kørsel i den store skala, og heraf brug af brændstof og et stigende udledning af CO₂, og desuden tilsvarende mulighed for evt. forsinkelser og levering af tøj, uniformer, håndklæder, klude til de respektive sygehusadresser, når vejrliget er dårligt, eller ulykker opstår på broen.

Under alle omstændigheder står den vedtagne klimastrategi og politik i særdeles grel modsætning til, hvad Region Syddanmark beslutter og udfører. Det er ikke, hverken formålstjenligt eller særligt troværdigt i mine øjne. Og Region Syddanmark må jo ikke spille puds med sin troværdighed og forståelse af, hvad der er hensigtsmæssigt og fornuftigt, når dette også skal ses i en klimamæssig sammenhæng. Og her læser jeg også, hvad der står skrevet i De Danske Regioner nyeste manifest om klima og 2030, forfattet af bl.a. Erik Rasmussen m.fl. fra nettidsskriftet Mandag Morgen.

Svar

Som jeg forstår det kan dit spørgsmål sammenfattes til:

"Hvorfor regionsrådet har truffet beslutning om samling af vaskeriopgaverne, når der samtidig også er vedtaget en klimastrategi?"

Region Syddanmark er, som du nævner, på vej med en ny klimastrategi. Den forventes vedtaget til foråret 2020. Som en del af den klimastrategi vil der være øget fokus på, hvordan regionen kan varetage vores drift bedst muligt i forhold til klimahensyn. Det betyder også, at der i alle relevante sager skal foretages en klimavurdering.

Hvis vi ser konkret på udbuddet af vaskeriydelser er en række miljøhensyn varetaget gennem udbudsbetingelserne:

Det er f.eks. et mindstekrav, at der i vaskeprocessen udelukkende anvendes svanemærkede produkter eller produkter med tilsvarende miljømærkning. Det har også været et konkurrencekrav, at Leverandøren har effektiv og miljøskånsom vaskeriprocess.

Vores vasketøj vil – som du nævner - fremover blive leveret fra Varde, Ålborg og Skovlunde.

I øjeblikket bliver det leveret fra Ålborg, Varde, Svendborg, Vejle og Odense.

Det vil betyde nogle ekstra kilometers kørsel i forhold til nu. Men vi må ikke glemme, at regionens eget vaskeri i forvejen kører mere end 1.100 km. med vasketøj til vores sygehuse - hver dag.

Hvis vi ser på den totale miljøbelastning i forhold til vaskeriydelser, så er det selve vaskeprocessen, som giver langt det største miljøaftryk.

Derfor er det betryggende, at den samlede virksomhed hos begge leverandører til regionen er svanemærket. Det betyder, at der er stillet miljøkrav til hele produktionskæden:

- Energiforbrug
- Vandforbrug
- Affald, Sortering/håndtering af plast
- Kemi: ingen parfume eller optisk hvidt
- Transport: Krav til vognpark og miljørigtig kørsel.
- Tekstiler: Krav om Miljømærkning
-

I mange sammenhænge tror jeg ikke, at en samling af aktiviteter i sig selv indebærer dårligere løsninger rent klimamæssigt. Snarere tværtimod. Det ser vi bl.a. fra vores forsyningsvirksomheder, affalds- og spildevandshåndtering og i logistikbranchen.

Som nævnt er der lagt op til, at vi i alle relevante sager vil se på de totale miljømæssige konsekvenser af vore beslutninger - Men jeg ser ikke, at en samling af opgaver i sig selv skulle være i konflikt med regionens klimastrategi.